

# Nieuwsbulletin

April 2022



CBS de Tarissing maakt onderdeel uit van CBS It Fûnemint te Wommels per 1 augustus 2021



## Agenda

27 april	Start meivakantie
10 mei	Schoolfotograaf
11 mei	Himmeldei op de Tarissing
13 mei	Theater n.a.v. Himmeldei op school
25 mei	Verkoop op het schoolplein 14.00-15.00 uur
01 juli	Reünie van 14.00 -16.30 uur

## Lief en leed

De coronaregels versoepelen en dat betekent dat we ook weer activiteiten kunnen plannen zoals een theaterbezoek, techniekdag, iemand in de groep uitnodigen etc. U leest meer hierover in het groepsnieuws. Fijn dat het weer kan en dat het mogelijk is.

Vorige week hebben we met z'n allen Pasen gevierd. We zijn gestart met een paasontbijt, daarna stond de viering centraal en hebben er allerlei activiteiten plaatsgevonden. Morgen geen Koningsspelen voor ons, maar wel een dag die in het teken staat van het afscheid van juf Anje. Na bijna 25 jaar werkzaam te zijn geweest op CBS de Tarissing neemt juf Anje morgen afscheid van ons. Juf Anje gaat vervroegd met pensioen, maar heeft wel aangegeven dat wij haar dit schooljaar nog mogen benaderen om ons te helpen. Via deze weg willen wij juf Anje bedanken voor al haar inzet afgelopen jaren. Juf Anje bedankt!



### Verkoop

Woensdagmiddag 25 mei 2022 houden wij een verkoop op het schoolplein en bij slecht weer in het kleuterlokaal.

We starten om 14.00 tot 15.00 uur, er is van alles te koop.

## Reünie

De flyer is huis aan huis in Spannum verspreid. Ook staat deze op onze website, website van Spannum en wordt deze op Facebook (graag zelfs!) gedeeld. De eerste 30 aanmeldingen zijn binnen. Iedereen heeft er veel zin in. De reüniecommissie heeft besloten dat iedereen 2 consumpties krijgt aangeboden. We gaan werken met consumptiebonnen en deze delen we bij de ingang uit. Us Gebou is geopend voor een hapje en een drankje. De maand juni gaan we gebruiken om het kleuterlokaal alvast om te toveren. Ook willen we verschillende PowerPoints laten zien met foto's. Na de meivakantie komen we opnieuw bij elkaar. De ouders van de MR zijn aan het onderzoeken wat voor afscheidscadeau we aan het dorp kunnen aanbieden zodat we niet vergeten dat deze mooie school in Spannum heeft gestaan!

## Schoolfotograaf

Dinsdag 10 mei komt de schoolfotograaf naar school. Alle leerlingen worden individueel op de foto gezet, maar ook maken we groepsfoto's en foto's van broer en zussen. Deze foto's kunt u bestellen. Het is de laatste keer dat de fotograaf langskomt. We gaan ook foto's maken van alle leerlingen in de schoolse situatie. Deze foto's komen in de school te hangen tijdens de reünie. Dus zorg ervoor dat je haar goed zit 😊

## Opberg hokje bij de kleuters

Op het kleuterplein staat het opberg hokje. Er is belangstelling vanuit het dorp. We willen iedereen uit Spannum een kans geven (alleen de inwoners van Spannum). Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat het huisje in Spannum blijft staan. Mocht iemand belangstelling hebben voor het opberg hokje dan kunt u dat tot en met 13 mei doorgeven via de mail: [tarissing@degreiden.nl](mailto:tarissing@degreiden.nl) We vragen een symbolische bijdrage van €150 voor het opberg hokje wat we willen schenken aan de Bazar van Spannum. Het opberg hokje kan na overleg in de maand juni worden afgebroken. Afbreken en verplaatsen is voor eigen rekening en wordt niet door school gedaan. Mochten er meerdere liefhebbers zijn dan gaan we loten.

## Tent

Op zolder lag nog een tent. Deze schenken we aan het dorp. Tjerkje gaat voor de tent een plekje zoeken zodat iedereen er gebruik van kan (blijven) maken.

## Biebflits

In de bijlage vindt u de laatste informatie van de bibliotheek. Ook de schoolbibliotheek stopt eind mei met het uitlenen van boeken. Dat betekent dat we dan alle boeken gaan innemen en dat deze worden opgehaald. Gelukkig hebben we zelf ook eigen schoolboeken, dus kunnen we blijven lezen.

## Kopieerapparaat

Het kopieerapparaat wordt door veel verenigingen gebruikt. Tot en met 17 juni a.s. is dat nog mogelijk, daarna stopt het. Voor het dorp en alle verenigingen erg jammer, maar helaas is er geen andere oplossing.

## Stibat batterijen

Tot en met 20 mei kunnen er lege batterijen op school worden ingeleverd. Na 20 mei is dat niet meer mogelijk en zal Stibat de batterijenton komen ophalen.



## Nieuwsbrief

Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 19 mei 2022



## Nieuws uit de middenbouw

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het thema natuur. We hebben kunstenaar en imker Pieter Torensma op bezoek gehad en veel geleerd over bioferskaad (biodiversiteit) en de verschillende bijen en hun taken. De kinderen luisterden aandachtig en met verwondering wat deze kleine insecten doen voor de natuur en hoe bijjjjjj-zonder ze zijn.

Daarnaast hebben we met het project Fleurig Spannum een bloemenperk gemaakt en houten bordjes gemaakt met de soldeerbout.



De afgelopen week hebben we allerlei proefjes gedaan met de onderzoekskist van groen doen met de windmeter en het weerproefjes. Welke weerinstrumenten zijn er en wat meten ze eigenlijk? Inmiddels schijnt de voorjaarszon steeds krachtiger en genieten we van deze mooie tijd van het jaar. Ook doen we lentebingo en kijken we naar de vogels die broeden op beleefdelente.nl.

Op witte donderdag hebben we de paasviering gevierd met de leerkrachten en de kinderen. Alle kinderen hebben hiervoor een Palmpasestok gemaakt met een zelfgebakken broodhaantje. We lazen samen het bijbelverhaal en zongen bekende liedjes (en onbekende zoals You Say) uit volle borst mee.



Deze week vieren we vrijdag 22 april de Koningsdagspelen op school en tevens het afscheid van juf Anje. We staan stil bij haar bijdrage in Spannum en gaan haar enorm missen als juf en als collega. Een betrokken, lieve en enthousiaste juf voor onze kinderen die voor ze klaar staat en ze uitdaagt tot leren en ziet hoe ze zijn.

Groeten van juf Joke, juf Marriët, juf Melanie, Freya, Daantje, Lieuwe, Hidde, Marin, Feike en Amala

## Nieuws uit de bovenbouw

We zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met verschillende dingen. Hieronder kunnen jullie lezen wat we hebben gedaan.

### Muziek en kunst geschiedenis

We hebben gekeken naar de overeenkomsten tussen de muziekgeschiedenis en de kunstgeschiedenis. We zijn begonnen in de Barok. Daarin is de Matthäus Passion geschreven. Waar ik 6x deze week aan mee heb gedaan. Zelfs Mark Rutte kwam kijken. Het muziekstuk is gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Hij duurt 3,5 uur. Het lijdensverhaal van Jezus wordt hierin verteld. We gaan het ook nog over de Renaissance hebben. De kunstenaars Mondriaan en Escher komen ook nog aan bod zegt de juf. De Barok vind ik de mooiste tijd omdat de muziek daar van hard naar zacht gaat. Ids

### Techno Lab

We hebben een techniek les in Sneek gehad. We hebben dingen beslist. Wat is de beste oplossing tegen het klimaat opwarming en de overbevolking. Wij hebben gekozen voor een douche die zijn eigen water zuiverde. Door vier technische dingen kwam er weer schoon water in de douche. Op de tweede plaats stond de plantentoren. Door de toren kunnen sla enz. sneller groeien. Op de derde plaatst stond het energie krijgen uit planten. Daardoor kan bijvoorbeeld licht branden. We hebben tekenrobots gemaakt. Die hebben veel papier onder gecroost. Wytse

### Imker

Op school is een imker geweest. Hij heeft verteld over zijn bijen. En we deden een wedstrijd. Hoe vaak moest een bij heen en weer vliegen voor een potje honing. Iedereen moest het getal raden. Lieuwe, Marin en Gjalt hebben gewonnen. Ze kregen een kaart want de imker is ook kunstenaar. Ik heb geleerd dat er veel getallen in de natuur voorkomen. Ik wil later geen imker worden. Dat lijkt me saai. Sommige mochten ook een imkerpak aan, dat waren Wytse en Ids. Menno.

### Paasviering

Het was leuk. Het eten was lekker. Iedereen had iets meegenomen. Wijzelf hadden beschuit met aardbeien en poedersuiker meegenomen. Dat vond ik ook het lekkerste. Iedereen mocht een stukje van het Paasverhaal voorlezen. We hebben ook mooie liedjes gezongen. En daarna hebben we nog gegymd. En we hebben paaseieren gezocht. Ook hebben we een kuiken en een haas van hout geknutseld. Jelte

### Palmstok

We hebben een palmstok gemaakt. We hebben er een broodhaan op gemaakt. De palmstok hebben we versierd met: 30 rozijnen ( dat zijn eigenlijk de zilverstukken), 12 chipjes ( dat zijn eigenlijk de discipelen), papier (zodat het mooi wordt). Ik heb de stok aan mijn broer gegeven. Rienk

### Weerdoos

We gingen een tekening kleuren over het weer. Buiten waren er allemaal opdrachten, de regenmeter bekijken, windrichting, windkracht. Ik heb ook een kompas gebruikt. De kompas lezen vond ik het leukste. Met taal hebben we ook een favoriete weerdag gemaakt. Ik wil het liefst de hele dag zon. Ik wil dan zwemmen. Gjalt.